



Organisator Walter Boekestein

Lezing

De wereld raakt verder uit balans De dood is geen eindpunt



SCHEPPING

Kiezers brachten bij meerderheid hun stem uit op zg. rechtse programma's als basis voor de job van de nieuwe regering. Maar het lijkt er steeds meer op dat de mens Rutte hier als premier niets mee kan omdat hij rechts blokkeert. Paulus is een belangrijke auteur in de Bijbel. Eén van de dingen die hij zegt is, dat er gewerkt moet worden met liefde, kracht en bezonnenheid. Paulus geeft aan dat liefde en kracht met elkaar in balans moeten zijn. Nu leven we in een tijd waarin kerken leeg lopen. En waarin de liefdeloosheid groeit. De wereld raakt uit balans.

Wat is er aan de hand met deze wereld? In politiek, kerk, wetenschap? Over dit soort vragen gaat het nieuwe boek van Walter Boekestein met als titel Eindstrijd over het 11e gebod. Er is een actie opgezet met het hoofddoel de mensen weer naar een kerk te laten terugkeren. Als je terugkijkt in de tijd is de wereld er niet beter op geworden. Alle kerken samen vormen de bruid van Jezus Christus die echt op aarde is geweest en die is teruggegaan naar de hemel. Hiermee heeft Hij ervoor gezorgd dat de dood geen eindpunt is en dus eigenlijk niet bestaat als je bij Hem hoort. Je ziel heeft een eeuwig leven. Deelnemen aan deze actie kan door het kopen van flyers (€ 20,- voor 200 stuks) of het nieuwe boek Eindstrijd over het 11e gebod (€ 25,- incl. verzendkosten). Betaling op NL47RABO0368497844 op naam van Boekestein/Riscman.



DE BRUID

De vijand rukt vast aan



BIJBELBOEK

We leven in een wereld die snel verandert. Wat is er aan de hand, waar gaat het heen? Wonderlijk genoeg is er een oud boek dat deze verwarrende tijd al voorspelde: de Bijbel. Er zijn zorgen, maar er is ook hoop! De wereld lijkt soms in handen van kwade machten, maar ze is in de hand van de goede God. Er is toekomst als je bij Hem behoort. Als je gelooft in Christus. Als je in de geestelijke strijd aan de goede kant staat. Op 1 juli is er een lezing door ds. M. van Reenen, auteur van het boek **De vijand rukt vast aan**. Wat heeft onze tijd met de Bijbel te maken? Er is veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en de lezing is ook te volgen op <https://youtu.be/PBh8ZfBoESY>.

Datum: Donderdagavond 1 juli
Tijd: 20.00 – 22.00 met een pauze
Locatie: Gebouw de Passie, Van Heemstraweg West 9, Zaltbommel
Volgen LifeStream via: <https://youtu.be/PBh8ZfBoESY>



Spreker ds. M. van Reenen

Er is een beperkt (60 - 100) aantal zitplaatsen dus wel graag tevoren reserveren via info@riscman.nl